

Opletten - De Koning komt!

Geschreven door Administrator

woensdag, 09 december 2009 01:52 - Laatst aangepast zondag, 12 september 2010 11:22



De Koning komt!

“Let op de profetieën” adviseert Gods Geest ons (2 Petrus 1:19). Profetieën zijn als een lamp die schijnt op een duistere plaats”. Ze geven ons inzicht over wat God aan het doen is. Het zijn waarschuwingen over wat komen gaat.

Het is gevaarlijk niet op die “tekenen van onze tijd” te letten. De Here Jezus verweet de geestelijke leiders dat zij de profetische “tekenen van de tijden” niet herkenden. Dat werd Israël noodlottig, want zij hadden *“de tijd niet opgemerkt dat God naar hen omzag”* (Lucas 19:44). Hoeveel tijd hebben wij nog, waarin God naar ons (land) omziet?

Eén van de grote wonderen van onze tijd is dat God ons land al zo lang genadig is geweest. Waar we dat aan verziend hebben is mij niet duidelijk. Wat is het belangrijkste en meest opzienbarende “teken van onze tijd”? Een eenvoudige stelling, die luidt: “WE LEVEN NU IN DE TIJD VAN HET HERSTEL VAN ISRAËL”. De tijd van de doorbraak van het Koninkrijk van God. Israël staat nu op twee frontlijnen. In de eerste plaats ligt Israël op de grens van de strijd van de Islam om de strijd om de wereldheerschappij. Ook wordt de strijd om de doorbraak van Gods messiaanse Koninkrijk over de rug van Israël uitgevochten.

Nu, na bijna 2000 jaar, zal de vraag van de apostelen *“Here, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?”* (Handelingen 1:6)

bevestigend beantwoord worden. De belofte aan Maria:

“God zal Hem (Jezus) de troon van zijn vader David geven”

(
Lucas 1:33

) wordt eindelijk vervuld. Wees waakzaam, let op, de Koning komt! Uiteindelijk zal het koningschap

“gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste”

Daniël 7:18

en

Daniël 7:27

).

Een actuele profetie

Als we inzien dat God nu bezig is met het herstel van Israël is het niet moeilijk op tekenen van onze tijd te letten. Profetieën worden vervuld. De verwoesting en het herstel van het land Israël zijn op veel plaatsen in de Bijbel voorspeld. Het is tot nu toe gebeurd, precies zoals God dat eeuwen geleden gezegd heeft. Momenteel is men bezig met een plan om een groot deel van de Negev woestijn tot ontwikkeling te brengen. Een gebied groter dan de provincie Utrecht. De terugkeer van Israël naar het Beloofde Land gaat nog steeds door.

Ook de strijd gaat door.

Let alleen maar op het bevroren van bouwen in Judea en Samaria. Het lijkt verdacht veel op het Nazi-Duistland en ook in de door Duitsland bezette gebieden waar overal bordjes kwamen te staan met: “**Für Juden verboden**”. Maar nu zal de HERE, de God van Israël ingrijpen. Wee de landen die Israël dwingen tot die tegen God ingaande maatregelen te nemen.

Let op Zweden en op de VS.

Verder worden door de Bijbel voorspelde trends worden in de wereldsamenleving zichtbaar. De roep om de Nieuwe Wereld Orde, de strijd van de Islam om een wereldwijd kalifaat te stichten; het neo-Ottomaanse rijk. We behandelen nu maar één duidelijke en actuele profetie: Jesaja 41:8,9

Leest u even mee?

“Maar gij Israël, mijn knecht Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, gij, die Ik gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zei: gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad – vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond want Ik ben uw God”.

Jesaja 41:8,9

Enkele opvallende conclusies:

- Er staat niet: "Die Ik gegrepen heb uit Egypte". Of: "Die Ik geroepen heb uit de Babylonische ballingschap".

Het moderne Israël komt inderdaad uit alle uithoeken van de aarde naar het land dat God onder ede aan Israël heeft toegezegd. Daarom eren wij God om zijn grote werken en om de nauwkeurigheid waarmee Hij zijn Woord uitvoert. De profetie leert ook dat eerst Juda en de stammen die daarbij horen terugkomen. Dat is gebeurd en gebeurt nog steeds. Daarna zullen Efraïm en de stammen die daarbij horen terugkeren.

- Dit Israël is nog steeds Gods uitverkoren knecht.

Ook in het NT wordt Israël zo genoemd (Lucas 1:54; Openbaring 7:3,4). God kiest geen andere knecht. Israël staat nu in de frontlijn van de strijd om het Koninkrijk. Grote wereldmachten beseffen dat en zijn koortsachtig bezig hun eigen koninkrijk te vestigen. Let op de Islam, de VN en de EU!. Daarom wordt de hele wereld tegen Israël opgezet. Wij bidden om Gods beschermende schild over zijn volk (

Psalm 3:4

)

- Bijzonder actueel is de passage uit genoemde tekst over het smaden van Israël.

Internationale organisaties zoals de Mensenrechtenorganisatie, Amnesty International, Oxfam, het Internationale Rode Kruis enz. pakken gretig Palestijnse leugens op. Die leugens worden omgewerkt tot dikke anti-Israël rapporten. Met als doel Israël te smaden. Het is een oud en beproefd proces: Door leugens werd de Jood een paria. Daarna geïsoleerd en vervolgens geëlimineerd. Denk aan de Middeleeuwen en aan Nazi-Duitsland. Dit gruwelijke proces wordt nu op Israël toegepast. Israël is de paria onder de naties geworden. Laten we hopen en bidden dat minister Verhagen zich regelmatig goed opstelt.

- De Almachtige zegt hierop: *"Ik heb u... niet versmaad... Ik ben met u"*.

Daarom komt er een oordeel over al die 'rechtsgedingen om Sion': *"De HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding om Sions rechtsgeding"*

(

Jesaja 34:8

). Dit 'jaar van vergelding' is al begonnen. We zien dagelijks de actualiteit van Psalm 105:7:

"De HERE is onze God; zijn oordelen gaan over de hele aarde"

. De 'tekenen der tijden', die de Here Jezus in

Lucas 21:10

en

Lucas 11

heeft voorgezegd bewijzen dit. God Zelf zal

"de rechtszaak van zijn volk verdedigen"

Opletten - De Koning komt!

Geschreven door Administrator

woensdag, 09 december 2009 01:52 - Laatst aangepast zondag, 12 september 2010 11:22

(
Jesaja 51:22

). Intussen bemoedigen wij Israël door onze steun, begrip en liefde.

- *"Ik heb u verkoren". We zien voor onze ogen hoe "de genadegaven en de roeping van God (van Israël) onberouwelijk zijn"* (Romeinen 11:29

).
God gaat door en zal tot zijn doel komen met zijn volk. Hierbij is onze voorbede belangrijk.

- *"Zie niet angstig rond". Vrienden heeft Israël niet om zich heen. Alleen dreigende, op Israël gerichte batterijen raketten. "Vrees niet want Ik ben uw God"* zegt de HERE.

Al verschillende keren heeft de HERE Israël op een wonderlijke manier geholpen. 1948 (Onafhankelijkheidsoorlog); 1967 (Zesdaagse oorlog); 1973 (Yom Kippoeroorlog) ; de strijd tegen de Palestijnse staat; het herstel van het verwoeste land, enz.

- God is nog steeds de "God van Israël".

Hij is bezig met een wonderlijk werk in en aan zijn volk en zal dat werk ook voltooien.

Binnenkort zullen er belangrijke profetische gebeurtenissen plaatsvinden. Want *"de HERE zal het te Zijner tijd met haast volvoeren"*

(
Jesaja 60:22
).

Let op de machtige Hand van de HERE en zijn werk in onze tijd. En kies de kant van de Overwinnaar.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)

- December 2009