

De onzalige vervangingstheologie

Geschreven door Administrator

maandag, 01 februari 2010 09:03 - Laatst aangepast maandag, 06 september 2010 12:01



Door Ludwig Schneider - Israel Today.

De filosoof Jean-Jacques Rousseau heeft ooit gezegd: *'Voor alles is er een vervanging.'*

Dat is niet juist, want voor het leven is geen vervanging. Daarom blijf vervanging altijd surrogaat. En namaak kan nooit het echte vervangen.

Zo kan ook het volk dat door God uitgekozen is, niet verworden vangen door een ander volk. Als God voor Israël kiest, verklaart Hij in Deuteronomium 7:6: *'Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. U bent door Hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn.'*

»» [Lees verder](#) op de website van Israel Today.