



Een wonder

Momenteel zijn er veel ontwikkelingen gaande, die op korte termijn kunnen uitlopen op situaties die in de Bijbel voorzeggd zijn. We leven in een tijd waarin profetieën vervuld worden. Een zeer recent voorbeeld is de terugkeer van de stam Manasse. De Bnei Manasseh wonen in Noord Oost India, in de staten Mizoram en Manipur. Ze zijn inderdaad erkend als de stam Manasse.

In januari heeft Israël besloten dat de 7200 “verloren zonen van Israël” hun koffers (dat zal niet veel zijn) kunnen pakken. Het gaat om groepjes van 200-300 per maand. Michael Freund, van de organisatie Shavei Israël, die zich inzet om de “verloren stammen” weer thuis te brengen ziet dit als een wonder van bijbelse dimensies. Het is inderdaad een machtig werk van de Heer. Na 2700 jaar ballingschap komen ze weer thuis. Volgens het profetische Woord van de Heilige Schrift. Het gaat dus om gebeurtenissen en toestanden, waarover profeten in heel de Bijbel spreken. De Gemeente van de Here Jezus zal bij een aantal van die ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. We zijn geen “tv-christenen”, die, om een voorbeeld te noemen, op het journaal verslag van een ramp zien en dan alleen op de “weeën van de eindtijd” die de Here Jezus heeft voorzeggd, wijzen. Zie Matteüs 24:18 en Lucas 21:10,11. Nee, wij staan vooraan bij de hulpverlening, door onze voorbede en onze gaven. Dat hoort bij ons getuigenis.

Trends en strijd

We zullen nog een paar actuele profetische trends op een rij zetten. Duidelijk zien we dat het profetische woord niet alleen vast is, maar ook “getrouw en waarachtig” (Openbaring 21:5). Niemand is aan God gelijk en niets is zo vast en betrouwbaar als zijn Woord. Een van de unieke aspecten en een waarmerk van de Bijbel is de profetie. De HERE zegt:
“IK, die van het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet gebeurd is”

(

Jesaja 46:10

) God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en doet ook precies wat Hij heeft gezegd. Dat zullen we ook in dit jaar met eigen ogen zien. Het lijkt erop dat de dagen
“waarin alles wat geschreven is in vervulling gaat”

(

Lucas 21:22

) nu heel dichtbij zijn gekomen. Die dagen zijn vol spanning, strijd en benauwdheid. Maar ook

Spannend

Geschreven door Administrator

dinsdag, 09 februari 2010 10:10 - Laatst aangepast zondag, 12 september 2010 11:23

vol gebedsverhoring en machtige daden van de Heer. Wij zitten daar middenin. De strijd komt ook over ons en de gemeentes. Maar we zijn tegelijk medestrijders (Filippenzen 2:25

,
2 Timoteüs 2:3

en
Filippenzen 1:2

) in de strijd om het komende Koninkrijk. We zullen nu drie profetische trends kort beschrijven.

Israël

De situatie in en rond Israël is uiterst gespannen. De, op z'n zachts gezegd, onvriendelijke houding van Obama en veel van zijn medewerkers tegenover Israël werkt als olie op het anti-Israël vuur. Een nieuw vredesplan voorziet in een Palestijnse 'staat' in het jaar 2012. De Palestijnse terroristen, ook Abbas hoort daarbij, verwachten dat Obama, de VN en de EU de weg naar die staat voor hen zullen banen. Voor hen een etappe naar de vernietiging van Israël.

Obama en de zijnen worden geremd door de vele vrienden die Israël in de VS heeft. En door acties en gebeden van Amerikaanse Christenen. Bovendien hebben Obama en zijn partij de stemmen van de Amerikaanse Joden nodig en staan veel leden van het Congres achter Israël. Maar het ziet ernaar uit dat Obama doorgaat met het onder druk zetten van Israël.

Sarah Palin heeft onlangs gezegd dat Obama, wiens populariteit snel daalt, alleen kans heeft om de verkiezingen te winnen als hij onverdeeld achter Israël gaat staan en Iran met militair geweld van de atoombom afhoudt.

Dan is er de geslepen Ahmadinejad, die de slappe en besluiteloze wereldleiders aan het lijntje houdt en, ondanks binnenlandse problemen, rustig doorgaat met het verrijken van Uranium 238 tot meer dan 20%, het ontwikkelen van een ontstekingsmechanisme voor de atoombom en het testen van langeafstandraketten, waarmee niet alleen Israël, maar ook Europa getroffen kan worden. Onze politieke leiders beseffen niet dat de atoombom van Ahmadinejad de tsunami van de Islam over ons gaat brengen.

Strijd en gebed

De Bijbel voorzegt een aantal oorlogen. Met Jeruzalem als doel. De halve wereld is al

Spannend

Geschreven door Administrator

dinsdag, 09 februari 2010 10:10 - Laatst aangepast zondag, 12 september 2010 11:23

bedwelmd door Jeruzalem, zoals de profeet Zacharia voorzegt. Eerst komen alle volken rond Israël aan de beurt (Zacharia 12:2). Dat zal erom spannen, want Jeruzalem wordt belegerd. Die oorlog gaat ook tegen Juda, het Joodse land en volk. In Jesaja

a 29:1-8

lezen we meer over deze oorlog om Jeruzalem. We lezen over een belegering (wachtposten; Jesaja 29:3

), over schuilkelders (stemmen die uit de grond komen;

Jesaja 29:4

) en over Gods machtige ingrijpen, zoals in de tijd van Hizkia (zie

Jesaja 36

,
Jesaja 37

en

Jesaja 38

).

De God van Israël grijpt in door een aardbeving en een verterende vuurvlam (Jesaja 29:6).

Dus die

'volken rondom Israël'

worden verslagen.

Waarschijnlijk komt er dan een korte periode van rust over Israël. Maar de wereld zal het er niet bij laten zitten. Immers de islamitische messias de Mahdi zal volgens de leer van de Islam vanuit Jeruzalem de wereld overheersen. Ook de occulte, oosterse Maitreya ziet Jeruzalem als 'zijn' hoofdstad. De VN gaat ook een occulte New Age "Wijze Meester" als kandidaat voor Jeruzalem leveren. Zo gaan *'alle volken'* (Zacharia 12:3) zich vertillen aan de 'lastige steen' aan Jeruzalem. Na een korte bezetting zal de HERE der heerscharen Zelf optreden. Vanaf de Oijfberg. *"Ik heb immers mijn Koning*

gesteld over Sion, mijn heilige berg"

(

Psalm 2:6

).

Wij bidden in deze spannende tijd intensief voor Israël. Het is heel goed mogelijk dat voordat de Jeruzalem-oorlogen losbarsten, Hezbollah in het Noorden, samen met Syrië een oorlog veroorzaakt. De oorlogszuchtige taal van Syrië en Nashrallah, de terroristenbaas van Hezbollah zijn aanwijzingen dat de vijandigen van Israël iets van plan zijn. Iran kan zo'n oorlog goed gebruiken als een afleiding die het nodig heeft om de laatste fase van zijn atoombom af te maken. Debka-files heeft het aanvalsplan van Hezbollah, Syrië en Iran onthuld.

Drie fasen

In Psalm 80 lezen we driemaal dat er drie fasen zijn in Gods verlossingsplan van Israël en dus ook van de wereld.

“Herstel ons, doe Uw Aanschijn over ons lichten, opdat wij verlost worden”
. Eerst het herstel: een natuurlijk herstel waar de Heer nu mee bezig is. Bijvoorbeeld de genoemde terugkeer van Manasse. Straks is Efraïm aan de beurt! En de grote plannen voor de Negev woestijn. Dan Gods heilig Aanschijn dat over Israël gaat lichten, dus een geestelijk herstel, waarvan kleine tekenen zichtbaar worden. Interessant is dat zo'n honderd leden van de Knesset elke maand ijverig de Bijbel bestuderen om hun Bijbelse wortels beter te kunnen verstaan. Tenslotte komt de Verlossing. Moge de Messias spoedig komen.

Evangelie

Een heel belangrijk teken van de eindtijd betreft het Evangelie. Er zijn drie bijbelse trends zichtbaar, die wijzen naar de eindtijd.

Ten eerste de snelle en wonderlijke voortgang in landen waar het Evangelie nauwelijks of nooit ingang heeft gevonden. In Afrika zijn miljoenen tot de Here Jezus gekomen. Nu is Zuid Oost Azië aan de beurt. Ook in Iran komen velen tot geloof. Volgens een van die nieuwe gelovigen komt dat door Khomeini. Door zijn islamitsiche revolutie hebben veel Iranezen hun buik vol gekregen van de Islam dat zij open staan voor het evangelie. Bidt dat de Heer doorgaat met een machtige evangelie-doorbraak onder de Islam. Het profetische teken is dat voordat het einde komt alle volken het Evangelie gehoord moeten hebben (Matteüs 24:14 en Marcus 13:10). God heeft haast want
“Zijn Woord loopt zeer snel”
(
Psalm 147:15
).

De tweede trend is de afval, die Paulus profeteert: *“Eerst moet de afval komen...”* (2 Tessalonicenzen 2:3)

). Die afval vindt nu in Europa plaats. Treurig is de toestand van de kerk in ons land. God kan zeker nog hier en daar opwekkingen geven, maar afval is het profetische teken.

De derde trend is toenemende vervolgingen. Vooral bijbelgetrouwe Christenen worden vervolgd. Denk niet dat wij zullen ontkomen. Afval zien we helaas om ons heen. Vervolging

Spannend

Geschreven door Administrator

dinsdag, 09 februari 2010 10:10 - Laatst aangepast zondag, 12 september 2010 11:23

komt eraan. Blijf dichtbij de Here Jezus en bij zijn Woord. Dat is niet alleen van belang voor uw eigen geestelijk leven en uw groei, maar daardoor ziet u ook meer van Gods machtige Hand in het wereldgebeuren.

Eén wereld

In december 2009 vond in Melbourne een bijeenkomst plaats van het Parlement van Wereld Religies. De ongeveer 6000 deelnemers vertegenwoordigden ongeveer 200 religies. De VN werkt hard aan de Nieuwe Wereldreligie. De verleiding van die wereldreligie zal subtiel en sterk zijn. Alleen een door Gods Geest geleide bijbelse visie kan ons in het rechte spoor houden. Hier geldt heel duidelijk het advies van de Here Jezus: *"Strijdt om in te gaan door de enge poort..."* (Lucas 13:24).

Geestelijke en politieke leiders streven naar een nieuwe wereldorde (NWO) onder één wereldregering met één leider en één alle religies omvattende godsdienst.

Momenteel is het probleem dat die leiders allemaal kleine baasjes zijn, die maar één religie kennen met "IK" als godje en het dienen van eigen belang en positie als religie. Daarom werken anonieme, vooral occulte machten naar situaties waarbij men zich wel moet aansluiten bij een 'Grote Leider', die de wereldproblemen oplost. Zo'n situatie is bijvoorbeeld de hype om de zogenaamde klimaatverandering. En het toenemende antisemitisme, waarbij Israël en de Joden als zondebok en vijanden van de wereldvrede gebrandmerkt worden. Ook een volgende, onvermijdelijke financiële crisis kan de machten van de wereld bij elkaar drijven onder de antichrist. Ze moeten dan wel samenwerken als willen overleven. Of als ze zien dat ze Jeruzalem alleen niet in handen krijgen.

Waakzaam

Het gaat snel. De spanning is te snijden. Onze machtigste wapens zijn Gods Woord en gebed. Voor Israël: *"HERE, wees een schild dat mij dekt"*, tegen de dreiging van tienduizenden raketten. Voor ons:

"Waakt te allen tijde en bidt dat u in staat mag zijn om te ontkomen aan alles wat gaat gebeuren"

(
Lucas 21:36

). Strijdend en biddend

"heffen wij onze hoofden omhoog, want onze verlossing genaakt"

. Halleluja, Hij komt!

Spannend

Geschreven door Administrator

dinsdag, 09 februari 2010 10:10 - Laatst aangepast zondag, 12 september 2010 11:23

Dit artikel verscheen eerder in het Zoeklicht.

- Feb. 2010