

## Serieuze Grapjes

Geschreven door Administrator

zaterdag, 15 oktober 2016 19:22 - Laatst aangepast zondag, 16 oktober 2016 17:43

---



De UNESCO uit de bocht

De UNESCO is de afdeling van de VN voor Educatie, Wetenschap en Cultuur. Een club van knappe koppen dus. Donderdag 13/10/16 hebben de 58 leden van het bestuur van de UNESCO een belangrijk besluit genomen. Een besluit dat in de hemel een interessante en verstrekkende weerklank zal vinden. De UNESCO heeft besloten dat de Tempelberg en de Westelijke Muur (Klaagmuur) in de Oude Stad van Jeruzalem geen historische banden hebben met het Joodse geloof.

De stemming was als volgt:

- Voor : 24
- Tegen : 6
- Onthouden : 26

De zes tegenstemmers waren: VS, Engeland, Litouwen, **Nederland**, Duitsland en Estland. Veel Israëli's noemen de VN dan ook United Nothing, Verenigde Niks. Premier Netanyahu vroeg zich af waar de UNESCO hierna over gaat stemmen. Dat China geen band heeft met de beroemde Chinese Muur? Of dat er geen band bestaat tussen Egypte en de piramides? Het theater van het absurde gaat gewoon door bij de VN. Dit is het tweede besluit van de UNESCO waarin de band van het Joodse volk met de Tempelberg wordt ontkend". Genoeg grapjes. Historische en archeologische in overvloed die bewijzen dat er in Jeruzalem, op de Tempelberg, een Tempel van de God van Israël heeft gestaan.

## Serieus

Er zijn ook heel serieuze kanten aan dit besluit.

## Serieuze Grapjes

Geschreven door Administrator

zaterdag, 15 oktober 2016 19:22 - Laatst aangepast zondag, 16 oktober 2016 17:43

---

1. De Palestijnse Autoriteit, die deze resolutie, beter gezegd, die deze onzin had ingediend, is van plan deze zaak naar hogere afdelingen van de VN te tillen. Bijvoorbeeld naar de Veiligheidsraad.

2. Israël verwacht naar aanleiding van deze uitslag weer pittige onlusten in Jeruzalem. Voor de Islam is al-Quds (Arabische naam voor Jeruzalem) een islamitische heilige stad en de al-Aksa moskee op de Tempelberg een heilige plaats. Islamitische geestelijke leiders zullen naar aanleiding van deze resolutie wel weer wat tegen Israël verzinnen. Gevaarlijk is dat.

3. Wat God zegt over de Tempelberg. Ook wel de Berg Sion genoemd. We noemen alleen maar een paar Bijbelplaatsen: *“Want de HERE heeft Sion uitgekozen, Hij heeft het voor Zich als woning begeerd.”* (Psalm 132:13) Daar stond 30 eeuwen geleden de Tempel van Salomo. Daar stond tot het jaar 70 na Chr. de tempel die gebouwd is onder leiding van Ezra en Nehemia. Daar zal ook een derde Tempel gebouwd worden. Men is daar druk mee bezig in Jeruzalem.

4. De laatste oorlogen voordat de Messias komt, zullen om Jeruzalem gaan. Eerst een oorlog van de omliggende volken tegen Jeruzalem en het Joodse volk. Daarna een oorlog van de VN (“alle naties”) tegen Israël en Jeruzalem. Lees dit maar na bij de profeet Zacharia 12:2,3. Zo’n onzinnig besluit heeft dus toch een belangrijke geestelijke en ook eschatologische (eindtijd) betekenis. In de hemel zal wel wat ophef gemaakt worden over dit dwaze besluit van wat opstandige, goddeloze lieden, die niet weten of willen erkennen dat *“uit Sion de wet zal uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem.”* (Jesaja 2:3) De rechtvaardige regels van de HERE, de God van Israël zullen vanaf de Tempelberg afgekondigd worden.

Alle knappe koppen van de wereld zullen hun knieën buigen en dit erkennen. En ook de “gewone koppen” zoals u en ik.