

ONDERWEG ... maar WAARHEEN?

Geschreven door Administrator

maandag, 27 maart 2017 19:41 - Laatst aangepast maandag, 27 maart 2017 20:01



We krijgen een nieuwe regering. Die gaat met nieuwe moed en een nieuw programma op weg. Waarheen? Premier Rutte zal lachend zeggen: “Naar een goede toekomst.” Thierry Baudet zal met een vriendelijke, gulle lach en een vraag reageren: “Of naar Brussel?”

Er is niets veranderd in ons land, totdat na Berlijn, Parijs, Brussel en Londen het Binnenhof in Den Haag of de Dam in Amsterdam aan de beurt is. Totdat we door harde eisen van extremistische Moslims (via DENK??) keihard met onze neuzen op de feiten gedrukt worden. Dan is het te laat.

Wie en Waarheen?

De Islam weet goed waarheen hun geloof hen stuurt. ISLAM betekent immers onderwerping. Islamiseren van een samenleving betekent stappen zetten op de weg naar een land en uiteindelijk heel de wereld die aan Allah en zijn sharia onderworpen zijn. Europa, zeg de EU, wordt dan een Eurokalifaat of, anders gezegd Eurabië. Een groot probleem voor Moslims die op deze weg strijden (men noemt dat jihadisten) is de onderlinge rivaliteit, verdeeldheid of zelfs haat. In zijn intense haat tegen het Westen heeft premier Erdogan onthuld waar hij mee bezig is: Het herstel van het oude Turks-Ottomaanse wereldrijk. Met sultan Erdogan die, gewapend met nieuwe macht, die een nieuwe Turkse grondwet hem zal geven, de islamitische scepter zwaait. Israël is onderweg naar dit doel, de grote sta-in-de-weg. Dus Israël moet weg. Ook dat steekt Erdogan niet onder stoelen of banken.

De VN en het “linkse volk” weten ook wel waar ze voor leven en naar streven. Allereerst gaat het bij zo goed als alle machthebbers om zelfverrijking over de ruggen van hun idealen en de gewone burgers. Nu even over de Nieuwe Wereld Orde. De NWO met als een soort religie of bindende kracht het milieu. Een moderne vorm van een ouderwetse natuurgodsdienst dus. Al Gore is een van hun ‘profeten’. Dat was de weg die Obama en Clinton voor zich zagen. Dit verklaart voor een groot deel waarom zij in en ook velen buiten de VS zo fel en zo haatdragend tegen president Trump zijn en hem op alle fronten keihard tegenwerken. Ook Israël is een doelwit van de One-World-beweging. Immers Israël (en wij) zien uit naar “Een wereld” onder één Koning, die vrede en gerechtigheid zal brengen op aarde. Dat is de in de Bijbel voorzegde Messias. JEZUS, de komende Koning.

Het “Beest in Brussel”, de EU is momenteel bang dat hun doel, een Europese superstaat, hen dreigt te ontglippen. De EU probeert dit doel te bereiken langs de weg van het verdwijnen van de natiestaten van Europa. Tegelijk moet de meeste macht naar “Brussel” gaan. Zo proberen de ongekozen bureaucraten in Brussel een machtsblok te worden dat meespeelt met “de grote jongens”. De grote verdeeldheid binnen de EU, Brexit, de economische crisis, en andere “Exits” dwingen de machthebbers in Brussel om te werken aan een Europese legermacht en te morrelen aan onze spaargelden en pensioenen. Maar vooral door de griezelige anti-Israël houding van het “Beest in Brussel” en het toenemende antisemitisme is de EU gedoemd om ten onder te gaan.

Er zijn nog andere machtscentra die meespelen. Denk aan Rusland, de vorsten van het Oosten, het Vaticaan die ook hun rol krachtig meespelen. We zullen even verder zien dat die rol vaak heel gevaarlijk is.

Trump

De strijd om de wereldmacht is nog steeds keihard aan de gang. Ieder vanuit het eigen machtsgebied met een eigen ideologie. De Koran, het milieu, Europese eenheid of de NWR, de Nieuwe Wereld Religie. Met ex-president Obama hadden de jihadisten, de NWO-lieden of de EU geen probleem. Hij deed hartelijk mee. Met president Trump is het tot nu toe een andere zaak. Afdelingen van de VN, zoals organisaties voor mensenrechten en UNESCO, die zich specialiseerden in felle, vaak leugenachtige anti-Israël resoluties, dreigen hun steun te verliezen en mogen bij de bijstand in Iran of Saoedi Arabië gaan aankloppen om “steun”.

Israël maakte gretig gebruik van de opening die president Trump hen gaf (momenteel volgens Trump te hard) met het bouwen in de nederzettingen in Judea en Samaria. Velen in Israël zijn bang dat president Trump, na zijn contacten met de meester-dief en meester-leugenaar in Ramallah van gedachten is veranderd. Dat hij (Pr.Trump) op de doodlopende weg van minstens drie van zijn president-voorgangers zichzelf en de VS zal stuklopen. Er staat veel op het spel, niet alleen voor de VS, maar ook voor heel de wereld. Als president Trump inderdaad zijn beloften tijdens de verkiezingscampagne niet nakomt zal dit een ramp voor de VS en dus ook voor veel landen in de wereld betekenen. In Israël zijn het gebedsgroepen van de Voorbidders voor Israël (IfI) die intensief voor hem bidden.

Israël

De tweede, maar wel de belangrijkste tegenstander tegen al die machten op weg naar meer macht, is Israël. Voor de Islam gaat het om Jeruzalem (Al Quds) en de Tempelberg. Immers volgens de Islamitische eindtijdivisie zal hun Messias, de Mahdi, regeren vanuit Jeruzalem. Voor het Vaticaan geldt een dergelijk argument. Maar ook de NWO heeft een oogje op Jeruzalem. In de Bijbel wordt Jeruzalem “*de stad van de Grote koning*” genoemd (Psalm 48:3 en Matteüs 5:35). Een groot deel van de wereld staat grimmig tegenover Israël.

ONDERWEG ... maar WAARHEEN?

Geschreven door Administrator

maandag, 27 maart 2017 19:41 - Laatst aangepast maandag, 27 maart 2017 20:01

Maar de HERE, die God van Israël lacht om al die dreigementen
(Psalm 2:4 en 59:9).

Premier Netanyahu heeft net een paar succesvolle reizen naar Afrikaanse landen en de laatste naar het Verre Oosten achter de rug. Met de Chinese premier Xi Jinping zijn er voor beide landen belangrijke (economische) contacten gelegd. Veel heeft hij voor Israël kunnen bereiken. Maar als hij thuiskomt is er voor hem weinig reden om te lachen. Politiek zijn er een paar zaken die “de natie splijten”. De zaak van Elor Azaria. Hij is medisch militair die een collega te hulp kwam na een terroristische overval. De terrorist, al-Sharif, lag zwaargewond op de grond. Toen deze zich bewoog, schoot Azaria hem door het hoofd. De minister van Defensie. Moshe Ya’alon reageerde furieus. Hij sprak over ethiek voor het leger (“zuiverheid van wapens”) en beschuldigde Azaria van doodslag op een vijand die al uitgeschakeld was. De verdediging van Azaria sprak van gerechtvaardigde zelfverdediging. Het schot dat Azaria afvuurde ging als een splijtzwam door de hele Israëlische samenleving. Azaria werd veroordeeld tot 18 maanden. De woede van vooral de achterban van de regering richtte zich vooral tegen Netanyahu en president Rivlin. Zij hadden Azaria uit solidariteit met het leger gratie moeten verlenen. Er zijn nog meer problemen voor Netanyahu, zoals een paar aanklachten wegens corruptie. Maar andere zaken vragen eerst onze aandacht.

Rusland

Onderweg naar Gods doel staan niet alleen de VS, de Islam, de NWO, het Vaticaan, maar ook Rusland en Turkije. Toen Obama zei “Good-bye Middle East” en zich terugtrok uit de burgeroorlog in Syrië, nam Rusland z’n kans waar. Allereerst was het de Oekraïne waar de voormalige USSR probeerde iets van de oude macht te herwinnen. Nu is het Midden-Oosten waar Rusland zich doet gelden. De steun aan het regiem van Bashar Assad in Syrië wordt door Rusland overeind gehouden. De Hezbollah en Iran steunen Assad ook. Hier liggen problemen voor Israël. Iran is de grote vijand van Israël. Samen met Hezbollah en Assad. Israël bombardeert regelmatig wapentransporten van Hezbollah naar Zuid Libanon en valt soms strijders van Iran aan. Dat zint Rusland niet. Het kost Netanyahu en Avigdor Liberman, de Israëlische minister van Defensie, veel tijd en moeite om Rusland te vriend te houden. Toen onlangs weer een lading Russische wapens voor Hezbollah werden vernietigd en was Rusland echt kwaad. Het woord “tactische kernwapens” schijnt zelfs te zijn gevallen.

Meer gevaren

Tussen de Sjiïeten van Iran en de Soennieten van Saoedi Arabië is er al eeuwen oorlog. Ook daar spelen atoomwapens een rol. Maar ook Erdogan van Turkije zoekt wegen om atoomwapens te pakken te krijgen. Rookzuilen stijgen op in het Midden-Oosten.

ONDERWEG ... maar WAARHEEN?

Geschreven door Administrator

maandag, 27 maart 2017 19:41 - Laatst aangepast maandag, 27 maart 2017 20:01

We zien de hele wereld in opstand tegen de Schepper, die bezig is met zijn herstelplan voor Israël, dit ter voorbereiding van de komst van de Messias en zijn vrede rijk dat vanuit Jeruzalem (Sion) gerechtigheid en vrede op aarde zal brengen. Elk machtsgebied jaagt naar een eigen koninkrijk en zoekt confrontaties langs grensgebieden. In deze chaos leven wij. Iedereen is op weg naar meer macht. Onderweg naar hun doel creëren ze ellende en narigheid. Maar de Koning komt. Met Hem "Vrede op Aarde."
Een volgende keer meer over Jeruzalem.

Shalom over u allen.

JvB