

Israël onze oudere broeder

Geschreven door Administrator

donderdag, 05 april 2007 17:18 - Laatst aangepast woensdag, 08 september 2010 10:31



De geestelijke ontdekkingsstocht van de schrijver begon in 1967. Hij had een periode in Ghana, als leraar doorgebracht en was wat teleurgesteld teruggekomen. Toen vroeg hij de hemelse Vader om iets waarover hij weer enthousiast kon zijn. Zo begon een geestelijke reis vol verrassende ontdekkingen in de Bijbel en in de geschiedenis tot op vandaag over Israël, Gods volk. Veel van die ontdekkingen zijn in dit boek neergelegd.

De enthousiaste 'eerste liefde' voor Gods volk springt er in de meeste hoofdstukken uit. De verbazing over de belangrijke plaats van Israël in Gods geschiedenis met de aarde in verleden, heden en in de toekomst komt duidelijk over op de lezer.

Geschokt wordt de lezer om de schaamte over de schuld die de christenheid in de loop van de eeuwen vanwege de misdrijvingen tegenover het Joodse volk op zich heeft geladen. In de meeste hoofdstukken heen klinkt de blijde constatering van God grote trouw aan Zijn verkiezing en Zijn grote beloften aan Israël. Een bijbels en zeer actueel boek om elke avond een hoofdstuk te lezen en door gezegend en ook gecorrigeerd te worden. Want Gods plan met Zijn volk Israël en met de wereld gaat ondanks alle tegenstand door en daar is dit boek een helder getuige van. Een korte samenvatting van elk hoofdstuk maakt het lezen van dit boek nog eenvoudiger.

Van dit boek zijn er nog ongeveer 30 in voorraad. Het wordt echter gecorrigeerd, vernieuwd en herdrukt.

Uitgave: Chai pers, Nijkerk - (ruim) 300 pag

ISBN: 9073632048

Prijs: € 13,50