

De muur van Egypte

Geschreven door Administrator

woensdag, 07 mei 2008 17:43 - Laatst aangepast woensdag, 08 september 2010 10:24



Toen Israël begon aan een veiligheidshek om zich beschermen tegen de moordaanslagen en terrorisme vanuit de Westbank putte de wereld zich uit in beschuldigingen en scheldwoorden. Bijna iedereen veroordeelde 'de racistische muur'.

Zelden werden de redenen en de noodzaak van dat hek toegelicht. Nooit werd het humane karakter genoemd. Immers een muur is beter dan beschietingen en invallen, waardoor burgers kunnen omkomen. Als het veiligheidshek van Israël volgens plan in 2010 klaar is zal het 800 km lang zijn. Ondanks het feit dat alleen al door de duidelijk afname van het aantal terroristische daden de bouw gerechtvaardigd is, wordt het 'hek' nog steeds veroordeeld. In 2003 nog riep de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken het hek als een:

'Uitdaging van het internationale recht en de wereldopinie'

[Egypt Builds a Wall / And changes its tune on Israel's barrier. - Weekly Standard - April 28, '08](#)

In 2003, Egypt's foreign minister at the time, Ahmed Maher, described the structure as 'defying international legitimacy and world public opinion.'

Onlangs echter zei diezelfde Egyptische minister Ahmed Aboul Gheit dat:

'iedereen die een veiligheidshek op zijn eigen land wil bouwen, vrij is om dat te doen'

[Egypt Builds a Wall / And changes its tune on Israel's barrier. - Weekly Standard - April 28, '08](#)

'Whoever wishes to build a security fence on his land is free to do that.'

Waarom geeft Egypte ineens Israël gelijk?

Waarom deze verandering? Waarom geeft Egypte ineens Israël gelijk?

Omdat Egypte nu zelf Gaza hermetisch afsluit. Het land beschermt zich tegen hun burens, hun 'broeders' in Gaza. Het vooruitzicht dat Hamas gaat optrekken met de Islamitische Broederschap in Egypte jaagt de autoriteiten schrik aan. Bovendien wil Egypte beslist geen herhaling van wat er in januari gebeurde toen 700.000 inwoners van Gaza de Egyptische 'muur' afbraken en de Sinaï binnenstroomden.

De profeet Jesaja zei ruim 2.700 jaar geleden al:

Elke tong, die zich in het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen

Jesaja 54:17

Al die onrechtvaardige en oneerlijke veroordelingen van Israël komen onder een oordeel want Jesaja profeteert:

De HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding

Jesaja 34:8

De waarschuwingen van de HEER van hemel en aarde gaan over de aarde.