



De Algemeen Secretaris van de NAVO (Noord Atlantische Verdrags Organisatie), is onze landgenoot Jaap de Hoop Scheffer. Maandag 05.10.2008 sprak hij tijdens een vergadering van een Franse denktank die het buitenlands beleid op wereldniveau bijhoudt.

Zeer opmerkelijk waren zijn opmerkingen over het atoomprogramma van Iran. De Hoop Scheffer is van mening dat de wereld niet in staat is Iran tegen te houden een atoomwapen te produceren. De NAVO heeft geen plannen om in deze situatie een rol te spelen. Toch geeft hij toe dat met het geavanceerde raketprogramma de bom van Iran een gevaar betekent voor de VS en uiteraard ook voor Europa.

Door deze opmerkingen heeft de NAVO nu al een belangrijke rol gespeeld: Want de opmerkingen van de Hoop Scheffer zijn een enorme bemoediging voor Ahmadinejad en de zijnen. Zij trekken onmiddellijk de conclusie: "Zie je wel, Europa en de VS durven niet...." En gaan inderdaad snel en krachtig door. Russische waarnemers stellen de deadline al op 3 tot 6 maanden. De geschiedenis dreigt zich te herhalen. In 1939 was het de Engelse premier Chamberlain die Hitler bemoedigde toen hij zwaaiend met een verdrag met Hitler triomfeerde en zei: "Vrede in onze tijd". Een paar maanden later brak WOII uit.

De minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, zei in een interview met het Israëliische dagblad HaAretz dat *"ledereen weet dat Israël niet zal wachten met aanvallen tot het moment dat Iran de bom heeft"*. Israël wilde al in Mei dit jaar de atoominstallaties van Iran vernietigen, maar president Bush heeft dat tegengehouden. De helden van het Westen slapen. Ze beseffen niet dat Iran met een bom een enorme islamitische chantage op het Westen zal ontketenen. Meer nog dan het terroristische geweld waar nu mee bedreigd wordt en dat nu al min of meer wordt gebruikt. In feite kijkt de wereld naar Israël. In 1981 vernietigde Israël de atoominstallatie van Saddam Hoessein in Osirak. De hele wereld schreeuwde moord en brand in protest maar is nu dankbaar. Zal het nu ook zo gaan? Israël moet wel. Ahmadinejad en zijn "vrome leiders" blijven consequent volhouden dat Israël moet verdwijnen. Tijdens zijn rede voor de VN op 23 September 2008 heeft hij dat nog eens duidelijk laten doorschemeren.

Wij bidden: *"Here, God van Israël, bescherm uw volk. Er staat immers geschreven:*

Slapende helden

Geschreven door Administrator

dinsdag, 07 oktober 2008 07:44 - Laatst aangepast woensdag, 08 september 2010 10:19

'Maar U, HERE, bent een schild dat mij dekt'. Geef uw volk een regering die U dient en in de paden van uw Torah wandelt'