

## Een biddende generaal

Geschreven door Administrator

woensdag, 11 februari 2009 11:53 - Laatst aangepast woensdag, 08 september 2010 10:10

---



Luitenant Generaal Gabi Ashkenazi van het Israëlische leger is na afloop van de Gaza-oorlog bij de Westelijke Muur (de zogenaamde Klaagmuur) geweest. Hij heeft God gedankt voor de wonderen en het succes van de Gaza-Oorlog.

Rabbi Shmuel Rabinowitz, die het rabbinale toezicht op deze heiligste plaats voor het Joodse geloof beheert, vergezelde de generaal en bad met hem mee. Daarna was er een feestelijke dankstond met een maaltijd waar nog meer dankgebeden en dankliederen werden opgezonden naar de Heer. Er werd ook opgemerkt dat tijdens de oorlog veel ouders, soldaten en andere Joodse mensen bij de Muur hadden gebeden en dat nu de tijd rijp was voor dankzegging. Generaal Ashkenazi benadrukte dat hij er was als vertegenwoordiger van al de soldaten van het Israëlische leger *“die zo goed hadden gestreden en zulke gezegende resultaten hadden bereikt”*

Rabbi Rabinowitz voegde hieraan toe dat hij ook de hele Joodse natie vertegenwoordigde, die *“G-d dankt voor zijn wonderen gedurende de oorlog”*

. De rabbijn vertelde ook over de Haruv brigade, die voordat zij naar huis gingen eerst naar de Muur kwamen om G-d te danken.

*“Hun commandanten waren er ook bij. Zij zwaaiden trots de banieren van geloof en Joodse traditie, terwijl zij G-d dankten voor zijn wonderen”*