



Obama versus Netahjahu

Vandaag ontmoet premier Netanjahu president Obama. Een ontmoeting waar met veel spanning naar gekeken wordt. Het is duidelijk dat Obama de zogenaamde tweestatenoplossing voorstaat. Een Palestijnse staat in het hartland van Israël, in Judea en Samaria.

Een paar van de consequenties:

1. Ongeveer 250.000 Joodse mensen zullen uit hun huizen worden verdreven. Bloeiende gemeenschappen zullen aan de vijand worden overgeleverd. Zo ging het in de Middeleeuwen in Europa en zo ging het in Hitler Duitsland. Een angstig vooruitzicht. Niet alleen voor Israël maar ook voor de wereld die probeert Israël een 22e Arabische moslimstaat binnen de grenzen te accepteren en zelfs te steunen.
2. Heel Israël komt onder het bereik te liggen van raketten en mortieren van Hamas en van de terreurafdeling van Abbas, de Islamitische Jihad.
3. Oost Jeruzalem en de Tempelberg komen in Palestijnse handen. Net als in de tijd vóór 1967 zullen de Israëli's in West Jeruzalem voortdurend bestookt worden door sluipschutters, raketten en ander oorlogstuig.
4. Ongeveer 1/3 van de watervoorziening van Israël komt uit de bergen van Israël. Dat zal worden afgesloten. Schoon water is voor elk land een eerste levensbehoefte.
5. Duizenden palestijnse moordenaars zullen worden vrijgelaten. De ervaring van gevangenenruil in het verleden leer dat velen van hen weer op Israël zullen worden losgelaten.

Bovenstaande is een samenvatting van een artikel van Yosef Rabin.

De Paus versus Israël

Tijdens zijn bezoek aan Bethlehem zei de Paus:

“De Heilige Stoel steunt het recht van uw volk op een onafhankelijk Palestijns thuisland in het

land van uw voorvaders; veilig en in vrede met de buren en binnen internationaal erkende grenzen.”

[Pope calls for 'sovereign Palestinian homeland' - Jerusalem Post - 13 Mei '09](#)

“I plead with all those responsible to explore every possible avenue in the search for a just resolution of the outstanding difficulties, so that both peoples may live in peace in a homeland of their own, within secure and internationally recognized borders,”

Enkele vragen:

- **Land van uw voorvaders??** Ongeveer 500 jaar werd Palestina verwaarloosd onder Turks beheer. Van 1918 tot 1948 was het een mandaatgebied onder beheer van Engeland. Van 1948 tot 1967 was Jordanië de baas op de Westbank en Egypte in Gaza. Welke Palestijnse voorvaders bedoelt de Paus?

- **Recht??** De Palestijnen hebben al een groot land: Jordanië. Maar koning Abdullah II wil hen zelfs niet langs zijn grenzen hebben. Hij vindt deze terroristen blijkbaar gevaarlijke lieden.

- **Veilig??** Wie maakt het onveilig voor de Palestijnen? Korte periodes waarin Israël die gebieden beheerde leefden die Palestijnen in betrekkelijke vrede en voorspoed. Toen Arafat met zijn bende kwam, braken de onlusten uit en werd haat in de harten van veel kinderen gezaaid. Hamas maakt het onveilig voor de burgers in Gaza.

- **Vrede met de buren??** Nog geen signaal dat als teken van vrede gezien kan worden is van Palestijnse kant gegeven. Zelfs het verbijsterend ruime aanbod van de vorige premier van Israël, van Olmert, werd door Abbas van de hand gewezen.

De wereld versus de Bijbel

We noemen alleen maar twee teksten uit Gods Woord. Dat Woord is ten slotte en in de eerste plaats gezaghebbend. Ook in deze situatie.

De HERE, de God van Israël zegt:

“Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij (Abraham) vertoeft, het hele land Kanaän, tot een altoosdirende bezitting geven”

Genesis 17:8

Enkele korte opmerkingen:

1. Deze landbelofte is door de Almachtige herhaaldelijk door een eed bevestigd. En is overgegaan op Abraham's zoon Izak en via zijn zoon Jakob op de twaalf stammen van Israël.
2. Er staat: "Het hele land Kanaän". Dus inclusief Jeruzalem en het gebied waarin men nu een Palestijnse staat wil vestigen.
3. "Een eeuwigdurend bezit". Dus voor altijd. Zelfs toen het Joodse volk in ballingschap was, was Palestina nog van hen. Net als bijvoorbeeld mensen die de winter in Spanje doorbrengen. Hun nederlands huis blijft gewoon hun bezit.
4. In 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, zijn Jeruzalem, Judea en Samaria op een wonderlijke manier weer onder Israël gekomen. Een geschenk van de God van Israël.

Nu wil de hele wereld dit aan Israël ontfutselen. Daar komen problemen van. Grote problemen!

De HERE, de God van Israël zegt herhaaldelijk: *"Neem u in acht, dat gij geen verbond sluit met de inwoners van dit land"* (Exodus 34:12)

,
Deuteronomium 7:2

en

Richteren 2:2

). Gezien dit bijbelwoord is het geen wonder dat alle toegeven aan de Palestijnen niets helpt. Dat alle pogingen om tot een overeenstemming te komen op niet uitlopen.

Israëlische Arabieren versus Israël

In Israël wonen ook ongeveer 1,5 miljoen Arabieren. Hun houding tegenover Israël wordt steeds negatiever. Sommigen werken zelfs met de (zelfmoord)terroristen mee. Slechts 41% van hen erkent het recht van Israël als een Joodse democratische staat. Dit percentage was zes jaar geleden 65,6%. Een wat zwakkere bewering is de erkenning dat "Israël het recht heeft als een onafhankelijke staat te bestaan". Zes jaar geleden was 81% van de Arabische Israëli's het hiermee eens. Nu slechts 50%. Drie jaar geleden was het percentage Holocaust ontkenners onder hen 28%. Nu is dat 40,5%. Helaas, die arme Arabieren ondergaven hun eigen bestaan

