

vk.nl

NIEUWS OPINIE BLOGS CULTUUR SPORT ECONOMIE REIZEN

COMMENTAAR COLUMNS BRIEVEN

En nu ook kinderbesnijdenis verbieden
Opinie
Johan Pieter Verwey, 15-04-2011 12:58
reageer 21 reacties



Welk kamerlid wordt de held van de kinderen?
Met de steun van de VVD voor het wetsvoorstel voor een verbod op ritueel slachten is een grote stap gezet naar de uiteindelijke ontmanteling van artikel 6 van de Grondwet, vrijheid van godsdienst. Omdat het volledig schrappen van dat artikel een nog te gevoelig politiek punt is, zullen de bijzondere rechten die gelovigen nu genieten ten opzichte van niet-gelovigen, stuk voor stuk

Donkere schaduwen

Laat ik beginnen met het signaleren van een paar zeer gevaarlijke en duistere ontwikkelingen:

- Een recent onderzoek in Europese landen, waarin gevraagd werd: "Wie is de grootste bedreiging voor de wereldvrede?" kwamen niet Iran, niet het terrorisme of Osama Bin Laden uit de bus, maar het naar vrede snakkende Israël. Het antisemitisme neemt (ook) in West Europa onrustbarend toe. Dat moet verkeerd aflopen. Ook hier geldt: **Moslims erin, Joden eruit.** De situatie is wat dit betreft nog erger en dus gevaarlijker dan in 1938.

- Op Facebook is weer een omvangrijke campagne gestart om een derde intifada (volksopstand tegen Israël) te lanceren. Nu niet alleen van Palestijnen, maar van alle Moslims wereldwijd. Fel antisemitisme druipt bij deze actie Facebook uit.

- Israël staat volkomen alleen in de volkerengemeenschap. Probeer maar eens iets goeds te zeggen, laat een land het maar eens wagen om voor de waarheid, voor Israël op te komen. Men krijgt van binnen en van buitenaf de wind van voren.

- De door het Westen toegejuichte volksopstanden en de roep om vrijheid en democratie in veel moslimlanden krijgen in een snel tempo een fel anti-Israël, vaak een antisemitische ondertoon, die nu al boventoon dreigt te worden. Deze tendens gaat gelijk op met de groeiende invloed van de Moslim Broederschap. Deze goed georganiseerde groep heeft tot doel een wereldwijd kalifaat te stichten. De eerste stap is de vernietiging van Israël.

- In ons land probeert mevrouw Marianne Thieme een politiek puntje te scoren door het kosher (en halal) slachten te verbieden. Hierbij gesteund door hypocriet gezever van een groot deel van onze politieke establishment. Waarbij men negeert dat ook dit een zeer negatief signaal is naar de Joden in ons land en naar Israël en de Joden wereldwijd. Onze eeuwenoude traditie van godsdienstvrijheid en vriendelijke gastvrijheid naar minderheidsgroepen en hartelijke houding naar de Joden wordt grondig ondergraven.

Weg met de Joden betekent geestelijk: Weg met Gods zegen.

Het wordt snel erger. In de Volkskrant stond vandaag een artikel waarin gepleit werd voor verbieden van (kinder)besnijdenis. Zo wordt artikel 6, godsdienstvrijheid, krachtig door onze linkse kerk ondergraven. Straks worden bijvoorbeeld de doop door onderdompeling (gevaar voor de trommelvliezen, of voor stikken; je weet nooit wat die godhaters verzinnen) of de diensten van pastor Jan Zijlstra verboden. Marianne Thieme zal de historische eer te beurt vallen Nederland een flinke duw naar de afgrond te hebben gegeven.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de oorzaken waarover oordelen en ten slotte een catastrofe over de wereld gaan komen. De situatie is in feite nog gevaarlijker dan geschetst.

De catastrofe

In augustus/september wil de Palestijnse Autoriteit eenzijdig een onafhankelijke staat met als hoofdstad Oost-Jeruzalem uitroepen. Tegen alle afspraken en overeenkomsten in. De Algemene Vergadering van de VN zal ongetwijfeld deze nieuwe 'staat' verwelkomen. Veel landen hebben die 'staat' al bij voorbaat erkend. Israël blijft oproepen om eerst eens te onderhandelen over de grenzen, over Jeruzalem, over vluchtelingen enz. Want de Palestijnen hebben gemerkt dat een hardnekkig 'nee' tegen onderhandelen resultaat oplevert. Want daardoor heeft de G4 (VN, VS, EU en Rusland) steeds meer druk op Israël uitgeoefend om toe te geven steeds meer concessies te doen. Wat gaat er gebeuren als er inderdaad in september een Palestijnse staat wordt uitgeroepen?

“We zijn er klaar voor”

Robert Serry, de coördinator van de VN voor het vredesproces in het Midden Oosten, heeft onlangs een positief rapport uitgebracht over de levensvatbaarheid van zo'n Palestijnse staat. Dit rapport is gunstig ontvangen in Europa, Brussel. De Palestijnse onderhandelaar Fayyad riep enthousiast: “We zijn er klaar voor”. Tegelijk hield hij zijn hand op en vroeg voorlopig om \$ 5 miljard voor het opstarten van die staat. De EU en de VS en uw 'onvrijwillige bijdragen' aan de belasting zullen daar graag voor ophoesten. Ze hebben immers al decennia lang het Palestijnse terrorisme gefinancierd. Wat een oordeel komt hierover!

Maar zijn de Palestijnen er echt klaar voor? Doet de Hamas in Gaza mee? Als het antwoord 'ja' is, betekent dat oorlog. Want de Hamas is helder: Zij willen de vernietiging van Israël. Als het antwoord 'nee' is dan moeten er twee Palestijnse staten komen. Wat een onzin. Is de Palestijnse Autoriteit er klaar voor? Financiëel wel, daar zorgen wij wel voor. Maar de kinderen in de door de Palestijnen bezette gebieden worden nog steeds opgevoed in de veronderstelling dat Israël niet bestaat en dat de strijd om het hele land Palestina gaat.

Meer dan 30% van de Palestijnen steunen de gruwelijke moord op het gezin Fogel in Itamar. Kan er vrede komen met een volk waarvan 30% een moordaanslag toejuichen waarbij een baby de keel wordt doorgesneden en een jongen van 11 jaar door messteken in zijn hart wordt vermoord? Dit soort terrorisme zal, als die staat er eenmaal is en het IDF (Israëlische leger) weg is, gevoed door het decennialang gezaaide zaad van de haat, een vrije hand krijgen. Israël

zal dan af en toe moeten ingrijpen. In Gaza en in die nieuwe staat. Wat weer felle protesten van de wereld zal opleveren en door de aanhoudende leugenpropaganda zal het antisemitisme weer toenemen. Tot een en ander tot een wereldwijde explosie zal komen.

Casus belli

Dan komt er een directe 'casus belli', een oorzaak tot oorlog voor de hele wereld. Eén van de eerste eisen die de nieuwe Palestijnse staat zal stellen is dat Israël die staat 'judenfrei' zal moeten opleveren. Mahmoud Abbas heeft dat herhaaldelijk benadrukt. Wat een ouderwets Nazi-antisemitisme! Dat betekent dat ongeveer 650.000 Israëli's uit die gebieden zullen moeten worden gedeporteerd. Zoiets zal geen enkele regering van Israël accepteren. Niet alleen om (religieus) zionistische redenen, of om economische en financiële redenen, maar ook om gewoon menselijke redenen.

De nieuwe regering van die 'Palestijnse staat' zal weigeren in te gaan op het verzoek van Israël hier eerst over te onderhandelen om samen een oplossing te zoeken. Ze zullen weer een beroep doen op de internationale gemeenschap om te helpen dit 'struikelblok voor de vrede' op te ruimen. Met wat dreigementen en geweld zullen ze hun argumenten kracht bijzetten. Nu zullen de Palestijnen krachtig gesteund worden door omringende moslimlanden, die na de opstanden inmiddels een radicaal moslimbewind hebben gekregen. Daar zal dan de Moslim Broederschap een grote politieke en religieuze vinger in de maatschappelijke pap hebben. Israël zal genoodzaakt zijn om af en toe hard op te treden tegen de raketbeschietingen, de (zelfmoord)aanslagen en pogingen tot ontvoering vanuit Gaza en de nieuwe terroristenstaat. Misschien zelf het zelfs tot een oorlog komen tussen de Palestijnen met Hezbollah, Syrië, Egypte en wat meer van die landen. Een oorlog die in Psalm 83 wordt voorzegd.

Een scenario uit Israël

Ook in Israël wordt in bijbelse zin over de situatie die zal ontstaan, nagedacht. Sommigen zien zelfs een invasie van de, zegt men dan "christelijke naties" en moslimlanden komen. Immers de spanningen zullen zo hoog oplopen en de hele wereld zal Israël zien als het grootste gevaar van de wereldvrede. Mogelijk dat Turkije hierbij een hoofdrol zal spelen. Immers Turkije is lid van de NATO en speelt als 'tussenpersoon' tussen het Westen en de Islamitische landen al een belangrijke rol. Dat kan makkelijk eindigen in een invasie. De rol van de NATO in de Lybië opstand is een duidelijk presedent en wellicht een oefening voor een invasie in Israël. Dan zal de HERE, de God van Israël ingrijpen. Dan zal op de bergen van Israël, gebied waar men die Palestijnse staat wil vestigen, dat leger vernietigd worden. En grote oordelen zullen over al die anti-Israël landen komen. Steden zullen instorten en enorme natuurrampen teisteren de aarde. Lees Ezechiël 38 maar eens.

Het EINDE van ISRAEL of van de WERELD

Geschreven door Administrator

vrijdag, 15 april 2011 17:07 - Laatst aangepast vrijdag, 15 april 2011 17:21

Wat een verantwoordelijkheid voor onze kerkelijke en politieke leiders die meedoen aan de uiterst gevaarlijke anti-Joodse en anti-Israël ontwikkelingen die nu gaande is.

Ook in ons parlement.

Wat waakzaamheid wordt gevraagd van een gebedslast rust er nu op bijbelgetrouwe gelovigen.