

Het KRUITVAT met ZEVEN LONTEN

Geschreven door Administrator

dinsdag, 13 maart 2012 14:08 - Laatst aangepast dinsdag, 13 maart 2012 15:30

11/03/12, 08:47 - bron: ANP



© AFP. Een raket wordt vanuit Israël op de Gazastrook afgevuurd.

“Het Midden-Oosten ontwikkelt zich tot een kruivvat”.

Israël zit bovenop dat kruivvat. Elk van de zeven lonten kan elk moment worden aangestoken.

Gevaarlijk voor Israël?

Absoluut.

Wie lopen er nog meer gevaar?

De makers van dat kruivvat en de lieden die met vuur spelen bij de lonten.

Wij ook?

Jazeker, ik licht dat even verder in dit artikel toe.

Voor Israël geldt *“Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, **maar daaruit zal hij gered worden**”* - Jeremia 30:7.

Voor ons geldt: *“IK ben zeer vertoornd op de volken, die terwijl IK een weinig vertoorn was, meehielpen ten kwade”* Zacharia 1:15.

Laten we kort die zeven lonten bekijken.

1. Het verraad van het Westen.

Wij, de EU en de VS, financieren de terroristen. Zorgen dus voor het kruit in het kruivvat. Zijn medeverantwoordelijk en staan onder de toorn van God. We hoeven niet verbaasd te zijn dat het met onze financiën niet zo best gaat. En over de natuurrampen en branden in ons land. Allemaal waarschuwingen van de Almachtige, die de God van Israël is. “Verraders plegen verraad, ja verraders handelen verraderlijk” (Jesaja 24:16). Zo zucht Israël over de top van de EU en de regering van de VS. Over dat verraad komt een oordeel. Als Obama Israël laat vallen, dan laat hij tegelijk de Islam los op Israël.

2. Hamas

Het afgelopen weekend zijn er meer dan 100 raketten vanuit de Gaza Strook op Israël afgevuurd. Elk normaal land, dat de macht en de mogelijkheden heeft als Israël, zou al lang een eind gemaakt hebben aan de Hamas. Maar de leugenfabriek, die “internationale media” heet,

loert op elke gelegenheid om Israël te besmeuren. Turkije was er al snel bij om de reactie van Israël "buitensporig geweld" te noemen. De Volkskrant waagde het om onder een foto van het Israëlische afweersysteem, de IJzeren Koepel, te melden dat het ging om een raket die op Gaza werd afgevuurd. Om de kinderen van Israël, die al jaren in gevaar leven en vaak zwaar getraumatiseerd zijn, bekommeren zich weinig mensen. Hamas wil niets liever dan sterven in de jihad, de islamitische strijd tegen Israël.

3. **Syrië**

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Israël houdt ernstig rekening met de mogelijkheid dat Assad, door de opstandelingen en de internationale druk, een uitweg zoekt door een aanval op Israël. De Syrische tanks staan klaar. Gifgasgranaten heeft Assad in overvloed. Een casus belli (oorzaak tot oorlog) heeft Syrië al sinds 1967. De Hoogte van Golan wil Assad, en daarmee de Arabische eer, heroveren. Als Syrië gifgasgranaten op Israël afvuurt, zal Israël Damascus plat gooien. Want het trauma van WOII, de gaskamers, is nog springlevend in Israël. Dan gebeurt het volgende: "Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval" - Jesaja 17:1. Hoe het zal gaan kunt u lezen in Jeremia 49:24-27

4. **Iran**

De "bom van Ahmadinejad" schijnt al klaar te zijn. Zelf de VS ziet de nucleaire dreiging van Iran. Het gevaar van een kernoorlog, waarbij ook Rusland en China betrokken zullen worden. Het sluiten van de Straat van Hormuz, waar veel olie voor het Westen langs moet, kan de lucifer zijn die dit lont aansteekt.

5. **Hezbollah**

Deze terroristen in Zuid Libanon zijn zeer goed bewapend en willen, net als de Hamas, niets liever dan hun voorraad van tienduizenden raketten op Israël afvuren. Zo kunnen ze, en dat is ook de eschatologische (eindtijd) drijfveer van Ahmadinejad, de eeuw van hun messias, de Mahdi dichterbij brengen.

6. **Wereldmars naar Jeruzalem**

Anti-Israël organisaties over de hele wereld zijn druk bezig om een nieuwe mars naar Jeruzalem voor te bereiden. Sommigen spreken van een miljoen deelnemers, die 'vreedzaam' de grenzen van Israël zullen overtrekken. De 30e maart is de "grote dag". Uiteraard kan Israël niet toestaan dat een menigte fel hatende vijanden zonder toestemming het land binnenstroomt. Men vreest dus voor een nieuwe intifada en gewapende strijd. Dit is het lont van de 30e maart 2012.

7. **Christ at the Checkpoint**

Het overgrote deel van de Christenheid hangt de vervangingsleer aan. Dat is de visie dat de kerk de rol van Israël in Gods plannen heeft overgenomen. De kerken kijken, zoals bijna altijd, opzij. Ze wauwelen met de wereld over de "bezetting", over de "scheidingsmuur van de apartheid" en over de onderdrukking van de "arme Palestijnen". Palestijnse Christenen zetten Christus wenend bij de Israëlische controleposten. Ze weten niet wat ze verzinnen moeten om Israël, Gods machtige daden in deze tijd en Gods verbonden met Israël uit de Bijbel te verwijderen. De kleine groep bijbelgetrouwe Christenen, die op grond van Gods woord, Israël steunen, staan nu ook al onder vuur.

Krachtige wapens

Het kruitvat staat op het punt te ontploffen. De HERE, de God van Israël, heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd. "Zijn oordelen gaan over de hele aarde" (Psalm 105:7). Uiteindelijk zal Hij tot zijn doel komen met Israël. Dan zal werkelijkheid worden wat de profeet Zacharia van Godswege doorgaf: "Zoals jullie onder de volken een vervloeking bent geweest, o, huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie, doordat IK jullie heil schenk, een zegen worden; vreest niet, laten uw handen sterk zijn" -

Zacharia 8:13

. En wij? Wij hebben twee machtige wapens in de strijd: Gebed en Proclamatie. We bidden dat de HEER die wereldmars in totale verwarring brengt. We bidden: "Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij denkt" -

Psalm 3:4

. Dat de HEER een schild legt rond Israël tegen al die dreigingen. Wij bidden dat de God van Israël (eindelijk) tot zijn doel komt met zijn volk.

En we proclameren: "Zo zegt de HERE der heerscharen: IK ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand" - Zacharia 1:14.