

Een gevaarlijke vergadering

Geschreven door Administrator

vrijdag, 24 augustus 2012 13:11 - Laatste aangepast vrijdag, 24 augustus 2012 13:19



Volgende week, van 27-30 augustus, komen 2286 afgevaardigden van de Republikeinen in het luxe Tampa, Florida bijeen om formeel Mitt Romney te benoemen als hun presidentskandidaat. De Mormoon Mitt Romney heeft in Israël nogal wat applaus geogst over zijn bemoedigende opmerkingen over Jeruzalem als hoofdstad van Israël en over zijn steun aan Israël.

Het Amerikaanse blad "Times of Israël" van 24 augustus 2012 veroorzaakt grote vraagtekens bij de gehoopte onverdeelde pro-Israël visie van Romney. Tijdens deze Republikeinse partijconventie wordt namelijk gestemd over het partijprogramma, waar Romney mee op campagne gaat.

Wat Israël betreft staat er: "Wij hebben visie op twee democratische staten". Op deze duidelijke hint naar de lang achterhaalde "Tweestaten-oplossing" heeft afgevaardigde rev. Kevin Erickson amendementen ingediend waardoor deze visie op de Tweestatenoplossing werd vervangen door krachtige afwijzingen van terrorisme. Zijn amendementen werden mede door druk uit kringen rond Romney verworpen.

Verdelen van het land dus. Dat betekent groot gevaar voor Israël. De profeet Joël zegt: