



Ten slotte zullen we nagaan wat het tragische einde van die mythen en leugens zal zijn.

### 1. Palestina vol Palestijnen?

Wonen er al eeuwen Palestijnen met een rijk verleden en een rijke cultuur in een vruchtbaar Palestina? Dat is het verhaal dat door Arafat zo'n 50 jaar geleden is verzonnen en dat aan de Arabische kinderen in de zogenaamde Westbank op school wordt geleerd.

In sneltreinvaart een klein stukje geschiedenis:

De meeste Joden in het toenmalige Judea en Samaria werden in de jaren 70 en 135 door de Romeinen vermoord of verjaagd. **Maar altijd bleef er een kleine rest over in het Beloofde Land.**

De Romeinse bezetters werden vervangen door de Perzen en daarna kwamen de Byzantijnen het land leegroven. Toen, in 636 door Arabische islamitische stammen helemaal verwoest.

Vervolgens werd het land enkele eeuwen door burgeroorlogen tussen diverse soorten islamieten totaal verwoest, totdat in de 16 eeuw de Turkse Ottomanen (het Turks-Ottomaanse wereldrijk; 1517-1917) de laatste hand aan de verwoesting van Palestina legden.

Nergens in hun geschriften en nergens in de grond enige indicatie van aanwezigheid van Palestijnen en hun cultuur.

Geen bouwwerken, geen ruïnes, geen Palestijnse munten of potscherven zijn door archeologen opgegraven.

Geen enkele indicatie van een onafhankelijke Palestijnse staat.

De totale verwoesting van het land is wel door verschillende reizigers uit de 18e eeuw beschreven. Ook de bekende schrijver Mark Twain bezocht het Heilige Land en was verbijsterd door de totale verwoesting.

Alexander Keith vatte in zijn boek "De stipte en letterlijke vervulling der Bijbelse Profetieën" (Nederlandse vertaling 1853) hun bevindingen als volgt samen:

*"Volgens de eenparige getuigenis van alle reizigers kan Judea thans een veld van puinhopen genoemd worden" (blz. 98).*

"Dr. Clark merkt aan dat de grond bedekt was met zulk eene verscheidenheid van distels... Zes nieuwe soorten van deze plant, die zoo zeer het kenmerk van woestheid is werden door hem zelve in een kleine verzameling ontdekt" (Blz. 102,103)

Omstreeks 1890 kwamen de Joden dus in een zo goed als totaal verwoest land. Tussen de puinhopen en distels zwierven wat Bedoeïenen met hun kuddes. Bijna met blote handen hebben deze pioniers het land hersteld. Toen kwamen uit omringende Arabische landen in de

eerste decennia van de 20e eeuw arme Arabieren zoeken naar werk en een bestaan. Zij werden de voorvaders van wat momenteel Palestijnse volk genoemd wordt. Maar de 'geschiedenis' van de Palestijnen begint pas ruim een eeuw later. Ergens einde van de jaren 60 van de vorige eeuw. Dus zo'n 50 jaar geleden.

## 2. Het Palestijnse volk

Intussen ging de immigratie van Joodse mensen, vooral uit Oost Europa, krachtig door. Zij gingen, zo noemden zij het, "op aliya naar Palestina". Zij organiseerden een "Palestijnse vakbeweging", genoten van de muziek van een "Palestijns Filharmonisch Orkest" en stichtten andere organisaties en instituten onder de naam "Palestijns".

Alles Joods!

De naam Palestina komt van de Romeinen, die in het jaar 135 verreweg de meeste Joden uit het land verjoegen of vermoordden. Zij wilden de Joden voorgoed uit Judea en Samaria verjagen. Daarom noemden zij het land Palestina.

In elk geval, de eerste moderne Palestijnen waren dus allereerst de Joodse immigranten. De Arabische economische vluchtelingen bleven gewoon Arabieren. Tot in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen. Erkend door de VN op 29 november 1947 in resolutie 181. Toen werden de Joodse Palestijnen opeens Israëli's.

En die Arabische gastarbeiders?

Velen van hen vluchtten op advies van de Arabische leiders die met grote overmacht de jonge staat Israël binnen vielen en wilden vernietigen. Dat was de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 tot 1949. Anderen Arabieren in Palestina vluchtten voor het oorlogsgeweld.

Zij die bleven zijn momenteel Israëli's. Zij zijn beter af dan hun Arabische broeders in de meeste Moslim landen. Zij hebben meer burgerrechten in Israël dan in menig Arabisch land.

Toen in 1967 de omringende Arabische landen op het punt stonden Israël binnen te vallen, was Israël hen net even voor en tijdens de Zesdaagse Oorlog veroverde Israël Oost Jeruzalem met de Oude Stad en Judea en Samaria.

**Op wie veroverde Israël die gebieden? Op de Palestijnen? Die bestonden zelfs toen nog niet eens.** Jordanië had in 1948 tijdens de genoemde Onafhankelijkheidsoorlog dat gebied veroverd en geannexeerd.

**Dus van wat men nu de Palestijnen of het Palestijnse volk noemt, is er niets veroverd.** Jordanië heeft toen een stuk van het gebied waarover Engeland in 1918 het mandaat had gekregen en wat Israël was toegezegd veroverd en geannexeerd.

Dus tot dan geen Palestijns volk, geen Palestijns gebied. Alleen Arabische vluchtelingen die door hun Arabische broeders werden gemanipuleerd in hun propaganda tegen Israël.

Pas na de door de VS afgedwongen Oslo-Akkoorden van 1993, toen Israël aan Arafat en zijn collega terroristen in Judea en Samaria een zekere autonomie toestond begonnen de Palestijnse mythes meer gestalte te krijgen.

Nu is de mythe algemeen verbreid en gelooft een groot deel van de mensheid in de leugen dat

er een oud Palestijns volk is dat door Israël wordt onderdrukt en dat recht heeft op een eigen staat.

### 3. Wie zijn de echte bezetters?

Weer kort een stukje geschiedenis.

Toen Turkije na WO I in 1918 werd het enorm grote Turks-Ottomaanse rijk opgedeeld.

Frankrijk kreeg het mandaat over o.a. Libanon en Syrië.

Engeland over Palestina.

In 1918 kwam de [Balfour Verklaring](#) , waarin Engeland in het grootste deel van Palestina als Nationaal Tehuis aan het Joodse volk beloofde.

Die Balfour Verklaring werd aanvaard door de Volkenbond en tijdens verschillende internationale conferenties.

Als snel verbrak Engeland zijn toezeggingen aan het Joodse volk door een deel, het gebied ten Oosten van de Jordaan, aan Arabieren onder een directe afstammeling van Mohammed, koning Abdullah I, de grootvader van de huidige koning van Jordanië, Abdullah II. Dat gebied was verboden voor Joden.

Zoals boven al vermeld, veroverde Jordanië tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog in 1949 met Israël ook Judea en Samaria, aan de westkant van de Jordaan.

Gebied bestemd voor Israël werd bezet door Jordanië.

Jordanië als bezetter.

In 1967, door de Zesdaagse Oorlog, kwam dat gebied in handen van Israël.

Nu wordt dat gebied betwist door Palestijnse terroristen aanvankelijk onder leiding van Arafat en nu van Abbas.

Door de Balfourverklaring hoort dat gebied dus bij Israël.

Als we de Bijbel erbij halen lezen we dat dit gebied vanwege Gods beloften integraal bij Israël hoort. Maar dat is alleen voor God en voor gelovige Joden een argument. Voor de wereld telt dat niet. Maar dat zullen ze wel merken. God noemt Israël "Mijn land". Dat land is aan Israël toegewezen. Dus vanuit Bijbels oogpunt. Maar ook vanuit volkenrechtelijk oogpunt is niet Israël de bezetter maar zijn het de Arabieren die zichzelf nu "Palestijns volk" noemen, de bezetters.

**Jammer voor de gewone Arabische mensen die daar wonen. Velen van hen zoeken alleen maar een rustig en vreedzaam bestaan voor hun gezinnen.** Hun leiders, gesteund door de VN, de VS, de EU en ook door ons land brengen door hun haat tegen Israël de (wereld)vrede in gevaar.

### 4. Onderdrukkers

Wie zijn de echte onderdrukker?

Eén van de voorbeelden die naar het juiste antwoord kunnen leiden:

Tot 2005 viel de Strook van Gaza onder Israël. Als gebaar van goede wil bood Israël aan Gaza te verlaten en daar de Arabieren zelfbestuur aan te bieden. Bloeiende Joodse nederzettingen moesten worden ontruimd. Veel Arabische inwoners van Gaza vonden werk bij die nederzettingen. Zij baden ernstig naar hun godheid, naar Allah of de Joden mochten blijven. Israël zette door. Het wilde kijken hoe Palestijns zelfbestuur zich zou ontwikkelen.

Dit experiment is duidelijk mislukt.

Jarenlang regende het bijna dagelijks mortieren en raketten uit Gaza op Israël.

Via enkele grensovergangen liet Israël humanitaire goederen door. Maar het via Israël geleverde cement werd gretig gebruikt door de Hamas om smokkeltunnels te maken. Met o.a. het doel terroristen binnen Israël te smokkelen. Geruchten over honger, armoede en onderdrukking veroorzaakt door Israël werden weerlegd door fotorapportages van een zekere welvaart in dat gebied.

Wie werden wel onderdrukt?

Christenen in Gaza werd en wordt het leven bijna onmogelijk gemaakt.

Het laatste gebaar van goede wil van Israël is het feit dat, Amal, de kleindochter van de Hames leider, Ismaël Haniyeh, in het kinderziekenhuis in Petah Tikva is behandeld.

Wie worden nog meer onderdrukt?

De gewone mensen in Gaza worden het slachtoffer van de gloeiende haat tegen alles wat Joods is van de Hamas leiders en de imams in Gaza.

### 5. Nederzettingen

De Joodse nederzettingen in Judea en Samaria krijgen heel wat over zich heen. De ijverige Joodse Israëli's worden beschreven als ruige bezetters van Palestijns grondgebied. Zij zouden het vredesproces in de weg staan. Elk huis dat zij bouwen is een gevaar voor de vrede. Wil er vrede komen zou Israël ook deze vaak bloeiende dorpen moeten ontmantelen. Elke "Palestijn" die daardoor een goede baan en dus inkomen voor zijn gezin, heeft wordt genegeerd. Deze hele kwestie wordt opgeblazen om de terroristen in Ramallah en de Israël-vijanden in de wereld een stok in de hand te geven om Israël te slaan.

**“Palestijnen” bouwen naar hartenlust in de ‘betwiste gebieden’. Maar Abbas wil heel Judea en Samaria “Judenfrei” opgeleverd krijgen. Dit is puur hitleriaans antisemitisme. Door ons gefinancierd en gesteund.**

Abbas kan de door de VS opgelegde vredesbesprekingen bij elke smoes en gelegenheid verlaten. Want dan gaan de VS, de VN en de EU, een onheilig trio, Israël wel weer onder druk zetten om de bouw te stoppen en nieuwe, gevaarlijke concessies te doen.

Totdat de Hamas de zaak van de Palestijnse Autoriteit overneemt. En alles kort daarna escaleert. Want de Hamas zal niet nalaten om van de strategische kans Israël te beschieten gebruik te maken.

Als Israël dan van het recht gebruik maakt de eigen burgers, Arabier en Jood, te beschermen, zal het onheilige trio Israël weer oproepen zich te matigen en zich rustig laten afslachten.

Overigens waren er tot 1948 nederzettingen in Judea en Samaria. Toen Jordanië die gebieden veroverde zijn de Joodse mensen verjaagd. In 1967 konden zijn "hun bezittingen weer in bezit nemen", zoals de profeet Obadja dat meer dan 25 eeuwen eerder al voorzegd heeft. Dat zal binnenkort weer gebeuren, als de stam Efraïm weer terugkomt na 27 eeuwen ballingschap. Hun door God toegezegde stamgebied is het gebied dat nu door de Palestijnse Autoriteit bezet wordt.

## 6. Een Palestijnse staat

Een interessante, internationale, fraaie leugen is de leugen van een "Palestijnse staat die in vrede en in goede samenwerking met Israël" binnen de grenzen van Israël bestaat.

Een voorbeeld hiervan is al door Israël uitgeprobeerd toen Israël Gaza verliet.

Een totale mislukking.

Die vrede komt er nooit als er geen vredeswil en vredesopvoeding is. Het vereren van zelfmoordterroristen en het gejuich en de eerbetoon aan door Israël vrijgelaten Palestijnse moordenaars, geeft duidelijk aan waar het bewind in Ramallah op uit is.

Zo lang Arabische kinderen in de betwiste gebieden gevoed worden met haat tegenover alles wat Joods en Israël is kan er nooit vrede komen. Gretig wordt deze mooie volzin door internationale organisaties en in media gebruikt om Israël onder druk te zetten toe te geven aan Mahmoud Abbas en zijn corrupte bende Israël-haters.

## En verder?

Over Jeruzalem in een volgend artikel. Rondom de Heilige Stad zal nog genoeg gebeuren. De Tempel, oorlogen, internationale interventies enz.

Momenteel staan de besprekingen met Iran in het centrum van de belangstelling. Onder druk van de sancties lijkt Iran bereid om het atoomprogramma te bespreken. Obama wil de sancties verminderen. Schijnt daarmee al bezig te zijn.

Israël zoekt andere bondgenoten.

Putin verdringt Obama van de eerste plaats als machtigste persoon van de wereld.

Veel andere machthebbers vechten krampachtig om meer macht.

Putin is goed onderweg de machtigste speler in het Middenoosten te worden.

## Gevaarlijke leugens

Geschreven door Administrator

zaterdag, 23 november 2013 13:49 - Laatst aangepast zaterdag, 23 november 2013 13:59

---

De Russische vloot in de Middellandse zee is inmiddels de grootste geworden. Obama hijgt naar een succesje in zijn falende buitenlandse beleid. Uitaard over de rug van Israël.

Erdogan van Turkije zoekt naar de leidende functie voor zichzelf en zijn land in het islamitische Middenoosten. Een herstel van het Turks-Ottomaanse rijk.

U raadt het al: Over de rug van Israël.

Iran werkt sluw door aan zijn atoomwapen en daarmee aan de komst van hun 'messias' de Mahdi.

Hoe?

Ten koste van het leven van Israël.

Ook de EU speelt een smerig spelletje over de rug van Israël.

Alles met een goedkeurend knikje van de VN, die in Israël soms spottend "de Verenigde Nazi's" genoemd wordt.

Al die kleine en grote machthebbers, Van Kerry tot Erdogan en van Putin tot Abbas hanteren momenteel de leugen als sterkste wapen.

Gevaarlijk, want leugen straft altijd zichzelf.

Middenin dit ingewikkelde en vaak gemene en leugenachtige spel zit Netanjahu en zijn regering, die we wijsheid van de HERE, hun God, toe bidden.

Hoog boven al dit gewoel troont de Almachtige, de God van Abraham, Izak en Israël, die rustig doorgaat met Zijn herstelplan voor Israël. Dit ter voorbereiding van de komst van de Messias, de Koning boven alle koningen en de Heer boven alle machthebbers.

Lees ook: [De weeën van het herstel van de vervallen hut van David](#)