



Het tijdschrift Forbes publiceert elk jaar een lijst van de machtigste mensen van de wereld. Op de Forbes-lijst van 2013 staat op plaats 26 premier Benjamin Netanjahu.

Zou Netanjahu niet veel hoger moeten staan?

Zal Israël Iran na het verraad van de G5+1 alleen moeten stoppen?

Wanneer komt er een oordeel over het giftige venijn dat er van het Beest in Brussel naar Israël uitgaat?

Zal Netanjahu toegeven aan druk van Kerry en Obama of op het Woord van God vertrouwen?

Forbes-lijst

Op de Forbes-lijst van 2013 heeft Putin van Rusland Obama van de VS verdrongen van de eerste plaats.

Dat zal niemand verbazen.

Het weifelende Amerikaanse Syrië-beleid na de gifgas kwestie gaf Putin een open deur om het initiatief over te nemen. De voortdurende steun van Obama voor de Moslimbroederschap en zijn mislukte initiatieven bij het vredesproces hebben het politieke gezag van het 'Amerika van Obama' ondermijnd.

Bovendien kampt Obama met veel binnenlandse problemen. Bijvoorbeeld bij het invoeren van Obamacare. Vandaar dat Obama koste wat (Israël) kost een politiek succes wil halen en Israël een levensgevaarlijk "vredesplan" door de strot wil persen.

Nog even wat opvallende namen op doe Forbeslijst:

Op plaats 3 staat Xi Jinping, leider van de Chinese communistische partij.

De Paus bezet plaats 4.

Angela Merkel staat vijfde.

Nummer 6 is de miljardair Bill Gates.

Interessant is dat 3 plaatsen boven Netanjahu de religieuze (en politieke) leider van Iran, ayatollah Ali Chamenei staat. Waarom zou Netanjahu veel hoger op die lijst moeten staan?

Netanjahu

Geschenk van God, betekent zijn naam. Hij leidt de 33e regering van Israël en was tweemaal eerder premier. Waarom zou hij veel hoger op de Forbes-lijst moeten staan?

We gaan even terug naar de gifgas crisis in Syrië. De voorraad gifgas en de fabrieken worden gelukkig vernietigd. Een beetje kinderachtig was de strijd om de eer voor deze oplossing tussen Putin en Obama. Putin kwam met de oplossing die door Assad werd geaccepteerd en door de wereld toegejuicht. Obama probeerde z'n eer te redden door te suggereren dat zijn "flinke dreigementen" Assad van Syrië op de knieën hadden gedwongen.

Er was meer aan de hand.

De rode lijnen van Netanjahu worden zeer serieus genomen.

De wereld weet dat Israël al verschillende keren wapentransporten vanuit Syrië voor Hezbollah heeft vernietigd.

Het consequente en krachtige beleid van Netanjahu tegenover de atoomdreiging van Iran speelt een belangrijke rol in de wereldpolitiek.

Herhaaldelijk heeft Netanjahu gezegd dat Israël niet zal toestaan dat Iran een atoommacht wordt. Israël heeft een dergelijke dreiging waargemaakt toen in 1981 de Osirak kernreactor in Irak onschadelijk werd gemaakt.

In 2007 is een door Rusland en Noord Korea in Syrië gebouwde atoomfabriek vernietigd.

Netanjahu bluft niet.

Ook om deze reden is Assad onmiddellijk ingegaan op het voorstel van Putin en waarom Israël krachtige sancties tegen Iran wil handhaven.

Israël zal zeker en keihard toeslaan als Iran inderdaad de rode lijn van Netanjahu passeert.

Desnoods en waarschijnlijk alleen.

Of met Saoedi Arabië?

Dus Obama heeft hard een politiek succes nodig. Vooral na het voortdurend falen van zijn buitenlandse politiek en de binnenlandse problemen. En dat succes denkt hij te behalen door Israël een gevaarlijk "vredeplan" af te dwingen.

Daarmee is John Kerry nu onderweg en eind januari wil hij resultaat zien.

Israël reageert bij voorbaat doordat het Ministeriële Comité voor de Wetgeving zondag de 29e december een wetsvoorstel heeft aanvaard waardoor de Jordaanvallei wordt geannexeerd.

De Jordaanvallei is essentieel voor de veiligheid van Israël.

Dat wekt natuurlijk de woede van Obama en zijn knecht John Kerry op.

De VN

Begin oktober vond de Algemene Vergadering van de VN plaats. Netanjahu vulde zijn spreektijd voornamelijk met het wijzen op het grote gevaar van Iran-met-een-atoombom. Rouhani noemde hij een wolf in schaapskleren. Hij waarschuwde dat Iran door te onderhandelen en door kleine concessies tijd wint om de atoombom te produceren.

Na het door de wereld toegejuichte verdrag van Geneve is Iran inderdaad rustig en onopvallend doorgegaan met de productie van verrijkt uranium.

Netanjahu had gelijk.

Netanjahu eindigde zijn toespraak voor de VN met twee opmerkingen: *“Wij zullen optreden, zelfs als we het alleen moeten doen. Als de wereld Iran niet dwingt doen wij het. Want ons leven staat op het spel”*

Zijn slotopmerking was opmerkelijk. “In onze tijd worden Bijbelse profetieën vervuld: *“Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land”* - Amos 9:14,15.

Met dit getuigenis kon en kan de wereld het doen.

De strijd gaat tussen de God van Israël en de afgoden van de wereld.

Vertrouwen op de God van Israël en in Zijn woord zullen Netanjahu sterk maken tegenover de druk van Obama. De kracht heeft hij echt wel nodig. Want na het “verraad van Geneve” is de jacht op Israël weer losgebroken.

Kerry reist op Nieuwjaarsdag met een tas vol leugens, loze beloften en de stok van Obama naar het Middenoosten om een groot deel van Gods land in de handen van de vijanden van Israël over te geven in ruil voor niets, echt helemaal niets.

Ik vrees dat dit stuk verraad president Obama en ook de EU duur te staan zal komen.

Ook de EU, die door de boosaardig venijnige kritiek op Israël, door het financieren van de corrupte Palestijnse Autoriteit en hun terroristische “helden” en al de kinderachtige boycotacties zich duidelijk presenteert als vijand van Israël, dus vijand van de HEERE God.

De Bijbel

Netanjahu heeft grote belangstelling voor de Bijbel. Hij heeft Sabbat Bijbelstudies met zijn beide zonen. Regelmatig Bijbelstudies met politieke en geestelijke leiders in Israël.

Gods Woord werkt, altijd.

Gehoorzaamheid aan het Woord loont, altijd.

In zijn regering is Naftali Bennett van de Habayit Hayehudi (Huis voor de Joden) Partij minister van Economie. Hij is een gelovige, sterke jonge leider. Deze wil zo snel mogelijk gebied C (62% van de zogenaamde Westbank), waar 350.000 Israëlische Joden wonen en een kleine 150.000 Arabieren, annexeren. Netanjahu wil ondanks alles de steun en vriendschap van de VS houden. Maar Obama eist een te hoge prijs. De linkse Israëlische minister van Justitie Tzipi Livni probeert Bennett te wippen en is fel tegen alle annexatie plannen. Zij probeert een andere linkse partij voor Habayit Hayehudi in de plaats te krijgen.

De gevaarlijke Tweestatenoplossing die de hele wereld plus links Israël wil, komt dan dichtbij.

Machtige mannen

Geschreven door Administrator

dinsdag, 31 december 2013 16:50 - Laatst aangepast dinsdag, 31 december 2013 16:52

Maar God wil dat niet. Al sinds 1948 heeft Hij dat verhinderd. De gevolgen van zo'n terroristenstaat zullen ernstiger zijn dan die van de Oslo-akkoorden van 1993. Niet alleen voor Israël maar ook voor ons (EU!!), de VS en andere landen. Vandaar dat hij, Netanjahu zo'n belangrijke rol speelt in de wereldpolitiek.

Netanjahu heeft veel gebed nodig. Om wijsheid en moed de weg van de HEERE te gaan. Vooral nu Obama Israël komende maanden onder zware druk gaat zetten toe te geven aan eisen van de Palestijnen.