

De dood van Hallel en de Tempelberg

Geschreven door Administrator

zaterdag, 09 juli 2016 11:52 - Laatst aangepast zondag, 17 juli 2016 19:11



Een Palestijnse Moslim terrorist, de 17 jarige Mohammed Taraya drong de 30e juni het huis van de familie Ariel in Kiryat Arba, een dorp vlakbij Hebron binnen.

Met wilde messteken bracht hij hun 13 jarige, slapende dochter Hallel Yaffa om het leven. Hallel werd "de Prinses in het Wit" genoemd. Zij wilde danseres worden. De teenager Mohammed T. is, voordat hij nog meer ellende en leed kon veroorzaken door bewakers doodgeschoten. Dit is één van de vreselijke drama's die momenteel door de zogenaamde messenintifada over Israël komt. De profeet Jeremia klaagde al: "Wee mij, want ik bezwijk voor moordenaars!" (Jeremia 4:31). Het verdriet snijdt tot diep in hun ziel maar bezwijkt Israël echt?

Twee moeders

De moeder van de geestelijk gedrogeerde Palestijnse teenager verklaarde voor de Palestijnse tv het volgende: "Mijn zoon is een held. Hij heeft mij trots gemaakt". Het verheerlijken van dergelijke (zelf)moordenaars vooral door Moslim

geestelijke en politieke leiders is een van de aanstichters van dit vreselijke kwaad. Op die manier verklaren zij voortdurend de oorlog aan Israël en het Joodse volk. Vullen hun kinderen met een vreselijke haat en bewijzen dat Israël van hun kant geen vrede kan verwachten.

Rina Ariel, de moeder van Hallel dankte tijdens de begrafenis op de eerste juli God voor de 13 prachtige jaren die zij met Hallel ("het licht van mijn leven"noemde zij haar) , had mogen meemaken. Bezoekers die zondag (4/7/2016) naar Kiryat Arba kwamen om de familie te troosten, verwachtten een diep bedroefde, ontroostbare moeder te ontmoeten. In plaats daarvan werden zijn welkom geheten met een ontroerende boodschap van hoop.

De boodschap van Rina Ariel

Kiryat Arba is en dorp, nederzetting, als u wilt, vlakbij Hebron. Omringd door broeinesten van Moslim Palestijns terrorisme. Rina Ariel zei tegen de bezoekers: “ Door hier te gaan wonen tonen we aan dat we zullen winnen. Ik ben met een cohen (priester) getrouwd. Ik ben de dochter van een cohen. Door de wijze waarop wij doorgaan laten we zien dat ons opgaan naar de Tempelberg en hard werken aan de (her)bouw van de Tempel onze huizen niet zullen worden vernietigd. Mijn zuster woont op de Olijfberg, vlakbij de Tempelberg. Ik woon ver van de Tempel, bij Hebron. Onze geschiedenis begint in Hebron en zal op de Tempelberg eindigen. Wij moeten (nu) verder gaan met het planten van wijngaarden en de wijn ervan drinken” (lees Amos 9:14). Rina citeerde ook 1 Samuel 15:29. “Ook liegt de Onveranderlijke van Israël niet, want Hij heeft er geen berouw over; want Hij is geen mens dat Hij ergens berouw over zou hebben”.

Zvi Aranoff, de oom van Hallel, Rina's broer reageerde voor de nieuwssite Breaking Israël News: “Mijn zuster Rina beantwoordt (het geweld) met liefde en licht. Zij wil laten zien wat een Joods antwoord is. Wij vieren de dood niet. Zelfs niet de dood van onze vijand. Het is verdrietig dat de andere kant zo niet is. Zij vereren de dood”.

12 juli 2016, aanstaande dinsdag

De familie Ariel deed een oproep aan heel Israël om dinsdag de 12e juli om half negen bij elkaar te komen bij de Tempelberg. Ze heeft premier Netanyahu van hun plan verteld. Massaal willen ze de tempelberg bezoeken. De heiligste plaats voor het Joodse volk. Waar de Tempel van Salomo stond, waar de Tweede Tempel stond (die in het jaar 70 door de Romeinen verwoest is) en waar het Tempelinstituut en andere organisaties in Jeruzalem de Derde tempel willen bouwen. Yael Kabillo, een tante van de vermoorde Hallel, is voorzitter van de organisatie “Vrouwen van de Heilige Tempel” merkte op: “Wij moeten onze harten opwekken voor het hart van onze Natie, dat altijd de Tempelberg is geweest. Zij (de terroristen) hadden de euvele moed een privé woning binnen te dringen. Wij moeten de moed opbrengen het Huis van God, de Tempel Berg, binnen te gaan, zonder angst, maar met grote moed”. De familie Ariel verzoekt mensen over heel de wereld dinsdag te bidden voor het Joodse volk zodat zij naar hun “Huis” op de Heilige Berg zullen terugkeren.

JvB

De dood van Hallel en de Tempelberg

Geschreven door Administrator

zaterdag, 09 juli 2016 11:52 - Laatst aangepast zondag, 17 juli 2016 19:11

<http://www.breakingisraelnews.com/71304/hallel-ariels-murder-directly-related-muslim-sovereignty-temple-mount-says-mother/#AOqbD8Tbx8FwvpSX.03>

http://shoebat.com/2016/07/05/horror-in-israel-as-13-year-old-israeli-american-girl-was-stabbed-to-death-in-her-bedroom-by-a-teenage-muslim-savage/utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+shoebat+%28Walid+Shoebat%29

Hieronder 2 linkjes van de herdenkingsdienst voor Hallel Ariel gedeeltelijk op de Tempelberg.

<http://www.timesofisrael.com/family-of-slain-israeli-teen-hold-temple-mount-memorial/#.V4UoYXxwXsQ.email>

http://www.breakingisraelnews.com/71720/hundreds-ascend-temple-mount-moving-memorial-ceremony-slain-teen-watch/?utm_source=Breaking+Israel+News&utm_campaign=1455d4734c-BIN_morning_7_16&utm_medium=email&utm_term=0_b6d3627f72-1455d4734c-86806457#ITmEBKs8vA75u8dK.97