

Chaim Weizmann, 12 Dec. 1927

Geschreven door Administrator

zaterdag, 28 april 2007 10:54 - Laatst aangepast vrijdag, 03 september 2010 14:24



Geloof mij, toen ik de Balfourverklaring in mijn hand had, voelde ik mij alsof ik door een zonnestraal getroffen werd; en ik dacht dat ik de voetstappen van de Messias hoorde. Maar ik herinnerde mij dat de ware Verlosser in stilte, als een dief in de nacht zal komen.

Chaim Weizmann, 12 December 1927 to Czernowitz.